

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Je hebt een eigen 'familie'

“Daarnaast kan het ook gebeuren dat je ineens een afstand voelt ten opzichte van mensen waar je dagelijks mee omgaat. Zelfs dit kan schitterend zijn, omdat je je ineens van die afstand bewust wordt. Die afstand is er namelijk altijd al geweest maar vroeger heb je hem simpelweg niet opgemerkt. Al deze dingen worden steeds duidelijker.

Het begint bij je te dagen dat je een eigen familie hebt, die misschien wijd verspreid over de aarde in verschillende landen leeft, maar waar je toch contact mee kan hebben. Het is een zielscontact waardoor je een verwantschap voelt en waarvan je weet: ‘dat is iets voor mij.’”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 9: ‘Over vrijheid en licht’) © Mayil.com